

# PreekPrikkel - #3 - 'Wees niet bang, maar blijf geloven'



## *Jezus volgen voor beginners*

Zondag 21 november was het eeuwigheidszondag. Tegelijkertijd was het aflevering 3 in de serie *Jezus volgen voor beginners*. Hier vind je de preek vanaf 25:25: <https://www.youtube.com/watch?v=3C5eoV9LFCc&t=2097s>

- In de dienst stonden we stil bij dierbaren die zijn overleden. Bespreek eens in je kring: wie mis jij? Maak ruimte met elkaar om stil te staan bij de verdrietige en vreugdevolle herinneringen.

- In de dienst is er tijd genomen om een kaarsje aan te steken voor dierbaren: dat kun je ook doen tijdens een kringavond. Jezus is het Licht: door een kaarsje aan te zoeken zoek je troost in zijn Licht.

- De titel van een boek over rouw, is 'Wenen om het verloren ik'. Daarmee wordt bedoeld: als iemand die je dierbaar is (het kan ook een verlies-ervaring zijn in bredere zin: zoals het verlies van een huisdier, werk of wat je ook maar dierbaar is) overlijdt, dan sterft er een stukje in jezelf. Herken je dat?

- "De dood hoort bij het leven", zeggen mensen vaak. Ben je het daarmee eens? Hoe kijk je daar naar vanuit het christelijk geloof?

- Voor de onderstaande vragen, lees met elkaar eerst hardop het verhaal over Jairo en zijn dochtertje: Marcus 5,21-24 en Marcus 5,35-43.

- Wat doet dit gedeelte met je? Wat vind je mooi of moeilijk?
- Wat is denk je de boodschap van dit gedeelte?

- Kijk een stuk van de preek: van **32:40-38:22**

- Wat vind je mooi of juist moeilijk in dit stukje?
- *De dood is niet meer dan een slaap voor Jezus*: wat roept dat bij je op?

- De boodschap voor vandaag - 'wees niet bang, maar blijf geloven' - komt naar voren in **39:20-43:45**, bekijk dat gedeelte met elkaar. Kun je verbindingen leggen met je eigen leven en dat van anderen?