

PreekPrikkel - #1 - De Uitnodiging

Jezus volgen voor beginners



Tijdens de dienst van zondag 31 oktober was het thema 'De Uitnodiging':
aflevering 1 in de serie *Jezus volgen voor beginners*. Hier vind je de preek vanaf
21:00 : <https://www.youtube.com/watch?v=GhLzNAzOAIQ&t=2770s>

- Als je zou *moeten* kiezen: welke persoon volg jij in je leven? Wie is voor jou een inspirerend voorbeeld (geweest)? Waarom?
- Wat roept "*Jezus volgen voor beginners*" bij je op? Zie je jezelf eigenlijk als een beginner als het gaat om het volgen Jezus? Waarom wel; of waarom niet?
- Lees in de groep samen hardop Marcus 2,13-17. Neem vervolgens vijf minuten stilte waarin iedereen voor zichzelf nogmaals de tekst leest, en de onderstaande vragen voor zichzelf beantwoordt:
 - Wat doet dit gedeelte met je? Wat vind je mooi of moeilijk?
 - Wat roept vragen op?
 - Wat is denk je de boodschap van dit gedeelte?
- Bekijk met elkaar de preek van (37:35 t/m 40:55, voor meer uitleg, begin vanaf 29:38). Tot welke groep behoor jijzelf: **Groep 1** - de zondaars, **Groep 2** - de nee-schudders (de schriftgeleerden die snel een oordeel hebben), **Groep 3** - de leerlingen. Of misschien herken je iets van meerdere groepen?
- Herken je de *warme uitnodiging van Jezus* aan jouw adres (aan het eind van de preek)?
- Waarin zou je willen groeien als het gaat om het volgen van Jezus, in de komende twee weken? Laat iedereen in de groep een concreet voornemen uitspreken, en kom daar de volgende kringbijeenkomst bij elkaar op terug: om zo elkaar aan te moedigen. (voorbeeld: ik wil in de ochtend stille tijd nemen, óf: ik wil mij vriendelijker opstellen naar ... etc.).

Extra verdieping

- Boeken: **Volgers. 16 christenen die onze wereld hebben veranderd, van Augustinus tot Bono** (Rob A. Nijhoff). **Jezus Volgen** van Henri Nouwen.