

PreekPrikkel - De grote vijand



Tijdens de dienst van 17 oktober was het thema 'De grote vijand', die in de Bijbel ook wel de duivel of satan wordt genoemd. Drie vragen kwamen voorbij: (1) Wie is die grote vijand (2) waar vindt de aanval plaats, ook vandaag? en (3) Hoe verdedigen we ons? Vanaf 28:14 vind je de preek via:

<https://www.youtube.com/watch?v=NRQUyQ-gUUI&t=3261s>

- Bekijk eerst 32:43 - 34:20. Bespreek met elkaar: *Geloof je dat de duivel bestaat, of niet?*

Wie is hij denk je? Waar houdt hij zich mee bezig vandaag?

- Bekijk eerst 39:13 - 40:46. Bespreek met elkaar: *Welke valkuil herken je? Overschatting of onderschatting?*

- Jezus wordt in de woestijn door satan aangevallen in wie Hij ten diepste is: de geliefde van God (Matteüs 3,17). Herken jij deze aanval bij jezelf? En zo ja: hoe? (voor meer uitleg bekijk: 41:30 - 47:35).

- Jezus gebruikt in zijn verdediging steeds teksten uit de Bijbel. Deel met elkaar: welke tekst uit de Bijbel heeft het meest impact gehad in je leven? Waardoor kwam dat?

- Lees met elkaar Matteüs 4,1-11 en bespreek met elkaar:

- Wat valt je op aan hoe de duivel te werk gaat?
- Welke reactie zie je bij Jezus?
- Wat doet dit gedeelte met je? Wat vind je mooi of moeilijk?

Extra verdieping

- De Alpha-aflevering "Hoe kan ik het kwade weerstaan" gaat over dit onderwerp: <https://www.youtube.com/watch?v=aL9uH7QPzXA&t=89s>. Je kunt de aflevering als kring kijken en bespreken.
- In het boek *Ontmoetingen met Jezus* bespreekt Tim Keller in hoofdstuk 6 dit onderwerp 'de grote vijand'.