

Emmaüswandeling

Intro

De Emmaüswandeling komt uit Lucas 24,13-35. Jezus wandelt (onherkenbaar) mee met twee mensen. Zoals Jezus er voor mensen is, zo kunnen wij er als Veenhartkerk ook voor elkaar en anderen zijn en ontdekken dat Hij in onze wandelingen met ons meeloopt. Je kunt het doen als kring (een gezamenlijk startpunt nemen) maar evengoed zelf besluiten iemand uit de kerk of daarbuiten te vragen om het samen te doen.

Een Emmaüs-wandeling helpt om de onderlinge contacten te verbeteren. Het kan mensen die in de grote groep minder aan het woord komen een stem geven. Ook kan de persoonlijke setting (één-op-één gesprek) de openheid en kwetsbaarheid bevorderen. Voor nog meer info over deze wandeling, kijk eens op: <https://www.protestantsekerk.nl/ideeenbank/emmauswandeling/>

Praktisch

- 1 - Kies allebei een vraag/onderwerp (hieronder) waarover je iets wil delen
- 2 - Ga wandelen: wandelaar 1 deelt iets, wandelaar 2 luistert en stelt vragen
- 3 - Wandel verder: wandelaar 1 deelt iets, wandelaar 2 luistert en stelt vragen
- 4 - Bid voor elkaar: buiten of binnen (een gebed in jouw eigen woorden is *altijd* goed: of het nu één zin of meerdere zinnen zijn) (in stilte bidden kan natuurlijk ook)

Vraag/onderwerp

- Wat speelt er op dit moment in je leven? Wat houdt je erg bezig?
- Op welke manieren probeer je Jezus te volgen in je dagelijkse leven?
- Beschrijf een recent *up* of *down-moment* in je geloof
- Wat betekent geloven voor jou?
- Welke Bijbelverhaal, welke Bijbeltekst gaat met je mee, kun je erover vertellen?
- Wat geeft jou veel zorgen of juist veel vreugde op dit moment?
- Zou je ergens in willen groeien op geloofsgebied? Zo ja, waarin?
- Hoe omschrijf jij je relatie met God?
- Hoe zou God de relatie met jou omschrijven?
- Wie is voor jou een voorbeeld als het gaat om geloof, en waarom?
- Zijn er momenten in je leven geweest waarop je iets van God hebt ervaren?